

Moedige vrouwen

Schrijver, bergbeklimmer en geologe Myra de Rooy tekende de bijzondere levensverhalen op van vier eigenzinnige vrouwen uit de bergen van Tibet, Iran, Turkestan en Ladakh. Deze 'dochteren van de bergen' zetten zich, niet zonder gevaar voor zichzelf, in voor anderen.

De Rooy beschrijft de gesprekken en ontmoetingen op een fijnzinnige manier vanuit zichzelf. Ook al openen zich (geholpen door prachtige foto's) onbekende werelden, de gevoelens en drijfveren van de vier vrouwen zijn universeel. Het ontlokt veel bewondering en empathie en doet je beseffen dat vrijheid om je eigen keuzes te kunnen maken het grootste goed is. Wie tegen de klippen op vecht om dit mogelijk te maken, is zeer moedig. **'Dochters van de bergen', Myra de Rooy, Dato, € 29,95**

